



Để trả lời 75 câu hỏi này, xin đọc Tin Mừng Má-thêu chương 26 (câu hỏi số 1 đến số 41), chương 27 (câu hỏi số 42 đến số 67) và chương 28 (câu hỏi từ số 68 đến số 75).

1. Các thượng tế và kỳ mục trong dân nhóm họp tại đâu để cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi?
2. Tại sao các thượng tế và kỳ mục không bắt Chúa Giê-su vào chính ngày lễ Vượt Qua?
3. Đức Giê-su được xức dầu thơm ở nhà của ai tại Bê-ta-ni-a?
4. Khi Chúa Giê-su ở nhà của một người tại làng Bê-ta-ni-a, có một người phụ nữ đến gặp Chúa. Cô ta đem theo những gì?
5. Người phụ nữ đã làm gì, khi gặp Chúa Giê-su ở nhà một người tại làng Bê-ta-ni-a?
6. Khi thấy hành động của người phụ nữ đối với Chúa Giê-su ở tại Bê-ta-ni-a, các môn đệ có thái độ như thế nào và họ đã nói gì?
7. Ai đã nói câu sau và người đó nói với ai?

“Sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này? Quả thật, cô ấy vừa làm cho Thầy một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em; còn Thầy, thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu! Cô ấy đổ dầu thơm trên mình Thầy là hương về ngày mai táng Thầy. Thầy bảo thật anh em: Tin Mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô” (Mt 26,10-13).

8. Ai đã đi gặp các thượng tế và nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu”.
9. Các thượng tế quyết định cho người môn đệ phản bội và nộp Chúa Giê-su bao nhiêu tiền?
10. Các môn đệ dọn tiệc Vượt Qua cho Chúa Giê-su ở đâu?
11. Tại bàn tiệc Vượt Qua, Chúa Giê-su buồn và đã tiên báo có người nộp Chúa. Sau đó có một câu nói: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” Ai đã nói câu này với Chúa?
12. Chúa Giê-su đã ra dấu hiệu gì để chỉ ra người phản bội trao nộp Chúa ?
13. “Đã hấn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” (Mt 26,24). Ai đã nói câu này và ám chỉ về ai?



14. Trong bữa tiệc ly Chúa Giê-su đã cầm lấy tấm bánh lên và Ngài đã làm gì và nói gì?
15. Trong bữa tiệc ly Chúa Giê-su đã cầm lấy chén rượu lên và Ngài đã làm gì và nói gì?
16. “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trở dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em” (Mt 26,31-32). Chúa Giê-su đã nói câu đó với ai và Người nói trong khung cảnh ở đâu?
17. “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Môn đệ nào đã nói câu đó với Chúa Giê-su?
18. "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy". Ai đã nói câu này với Chúa Giê-su?
19. Trong vườn Ghết-sê-ma-ni Chúa Giê-su đưa các môn đệ nào đi cùng cầu nguyện với Chúa?
20. Tại vườn Ghết-sê-ma-ni Chúa Giê-su đã mời gọi các môn đệ đang ở bên Chúa điều gì?
21. Ở vườn Ghết-sê-ma-ni Chúa Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Lời cầu nguyện này có ý nghĩa gì?
22. Khi Chúa Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Giê-su đã đến chỗ các môn đệ. Chúa đã thấy các ông đang làm gì và Chúa đã nói với các ông điều gì?
23. Tại vườn Ghết-si-ma-ni, Chúa Giê-su cầu nguyện cả thảy mấy lần?
24. Giu-đa đã đưa những ai đến bắt Chúa Giê-su?
25. Giu-đa đã dùng dấu hiệu nào để nhóm người đi theo nhận ra Chúa và bắt Chúa?
26. Trước khi hôn Chúa Giê-su, Giu-đa đã nói gì với Chúa?
27. Khi Chúa Giê-su bị bắt, có một người trong nhóm môn đệ đã có phản ứng mạnh mẽ. Phản ứng đó là gì?
28. Sau khi Chúa Giê-su bị bắt, các môn đệ như thế nào?
29. Nhóm người bắt Chúa xong, họ đưa Chúa đi đâu?
30. Có một môn đệ theo Chúa Giê-su, khi Chúa bị giải đi, người đó là ai và đi theo Chúa như thế nào?



31. Ai đã tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình?
32. Khi không tìm được chứng cứ để buộc tội Chúa, có hai người khác đã bước ra tố cáo Chúa, họ đã tố cáo Chúa điều gì?
33. Khi Chúa Giê-su bị hai người làm chứng gian tố cáo, Chúa đã phản ứng như thế nào?
34. Vị thượng tế nói với Người: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa không?". Chúa Giê-su đã trả lời như thế nào với vị thượng tế?
35. Sau khi đã tra khảo Chúa xong, họ đã có thái độ nào với Chúa?
36. Ông Phê-rô đã chối Chúa mấy lần?
37. Ai là người đã nói với Phê-rô: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giê-su, người Ga-li-lê đó chứ gì?" và Phê-rô đã chối Chúa như thế nào?
38. Ai là người thứ hai tố cáo Phê-rô để rồi ông chối Chúa lần thứ hai?
39. Lần thứ ba ai đã tố cáo Phê-rô và Phê-rô đã phản ứng và nói lại như thế nào?
40. Ngay sau khi Phê-rô chối Chúa ba lần, thì có điều gì xảy ra và ông Phê-rô nhớ tới điều gì mà Chúa Giê-su đã nói trước đó?
41. Sau khi Phê-rô chối Chúa, ông đi đâu và làm gì?
42. Sau khi các thượng tế và kỳ mục đã tra khảo Chúa, người ta dẫn Chúa đi đâu?
43. Giu-đa đã chối Chúa, ông ta có hối hận không và ông ta đã làm gì?
44. Sau khi đã nhận lại số tiền của Giu-đa trả lại, thượng tế đã dùng số tiền ấy như thế nào?
45. Khi đứng trước Phi-la-tô, Phi-la-tô đã hỏi Chúa Giê-su điều gì và Chúa Giê-su trả lời thế nào?
46. Ở trước mặt Phi-la-tô, các thượng tế và kỳ mục tố cáo Chúa, Chúa Giê-su đã có thái độ nào?
47. Trong mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn Phi-la-tô có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tùy ý họ muốn. Dân chúng muốn phóng thích ai lúc đó?



48. Phi-la-tô biết rõ động lực các thượng tế và kỳ mục muốn nộp Chúa Giê-su. Xin cho biết động lực đó là gì ?
49. Lúc tổng trấn Phi-la-tô đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông ta điều gì?
50. Trước thái độ quá khích đầy căm giận của đám đông muốn đóng đinh Chúa Giê-su, Phi-la-tô đã nhượng bộ và ông ta đã có thái độ nào và nói gì?
51. Sau khi đã phóng thích Ba-ra-ba, Phi-la-tô làm gì với Chúa Giê-su?
52. Sau khi Chúa Giê-su bị Phi-la-tô tra khảo, toán lính của tổng trấn đem Chúa Giê-su vào trong dinh và họ đã làm gì Chúa?
53. Trên đường thương khó Chúa Giê-su vắc Thánh Giá và giữa đường nhóm lính đã bắt một người giúp Chúa Giê-su, bằng cách vắc Thánh Giá giúp. Người này tên gì và ở miền nào?
54. Nơi Chúa Giê-su chịu đóng đinh là trên một ngọn đồi. Xin cho biết đồi đó tên gì theo tiếng Do-thái và tiếng Việt?
55. Khi thi hành án đóng đinh Chúa Giê-su, lính đã cho Chúa uống gì và Chúa có uống không?
56. Đóng đinh Chúa Giê-su vào thập giá xong, nhóm lính làm gì?
57. Trên Thánh Giá, phía trên đầu Chúa có một tấm bảng đề chữ gì?
58. Lúc bị treo trên Thánh Giá, có nhiều người qua lại trước Thánh Giá, họ đã chế giễu Chúa điều gì?
59. Trong biến cố Chúa Giê-su bị treo trên Thánh Giá, có một hiện tượng thiên nhiên xảy ra. Xin cho biết hiện tượng đó là gì và xảy ra vào thời gian nào?
60. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni". Câu này trong tiếng Việt nghĩa là gì?
61. Chúa Giê-su trút linh hồn, sau khi Người đã kêu lên một tiếng lớn. Ngay lúc đó điều gì đã xảy ra trong Đền Thờ?
62. Có một viên đại đội trưởng của nhóm lính đã chứng kiến hiện tượng thiên nhiên xảy ra, lúc Chúa trút linh hồn. Viên đại đội trưởng đã thốt lên điều gì?



63. Trong lúc Chúa Giê-su chịu đóng đinh và trút linh hồn, có nhiều phụ nữ hiện diện ở đằng xa. Mát-thêu đã nêu tên một số bà. Xin cho biết tên của các phụ nữ!
64. Có một người xin Phi-la-tô được đón nhận thi hài Chúa Giê-su để mai táng Chúa. Người này tên gì và có quan hệ gì với Chúa Giê-su?
65. Chúa Giê-su được chuẩn bị mai táng như thế nào và ở đâu?
66. Khi Chúa được mai táng có một vài phụ nữ ở đó chứng kiến. Xin cho biết tên của các bà đó được Mát-thêu nhắc tới!
67. Sau khi Chúa đóng đinh và được mai táng, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô để xin ông ấy một điều. Xin cho biết họ đã xin điều gì?
68. Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, có một vài phụ nữ đi viếng mộ Chúa Giê-su. Xin cho biết tên của các phụ nữ này được Mát-thêu nhắc tới!
69. Khi một vài phụ nữ ra viếng mộ Chúa, có một hiện tượng thiên nhiên xảy ra. Xin cho biết hiện tượng đó là gì?
70. Tại mộ Chúa, các phụ nữ đã gặp Thiên Thần của Chúa. Thiên Thần đã nói gì với các phụ nữ?
71. Sau khi được Thiên Thần Chúa nói về việc Chúa sống lại, các bà đã chạy vội vã về. Trên đường Chúa đã đón gặp các bà. Chúa đã nói điều gì với các bà và các bà đã có thái độ nào với Chúa?
72. Chúa Giê-su sống lại cũng có nghĩa, xác của Chúa không còn trong mồ. Các thượng tế biết việc này và họ đã làm gì?
73. Chúa Giê-su Phục Sinh đã hiện ra với mười một môn đệ ở đâu?
74. Khi thấy Chúa Phục Sinh, các môn đệ có thái độ nào?
75. Chúa Phục Sinh đã đến gần các môn đệ và Người đã nói gì với các ông?